

CAPTAIN GUMBO

Vijfentwintig jaar geleden stond Captain Gumbo aan de basis van een cajunrage in Nederland. Toen hun single 'Allons à Lafayette' de hitlijsten bereikte, maakte het grote publiek opeens kennis met cajunkruiden en cajunburgers bij de slager. Cajunrestaurants schoten als paddenstoelen uit de grond. Die rage is voorbij, Captain Gumbo bestaat nog steeds en viert haar 25e jaar op de (internationale) podia met een nieuwe cd.



fact sheet

Artist • **Captain Gumbo**
title • **Vive le Capitain**
label • **Red White 'n Blues**
article nr • **MWCD 2032**
format • **CD/jewelcase**
booklet • **8 pag. Nederlands / Engels**
country • **Nederland**
genre • **cajun/zydeco**
price • **full price**

DANSEN

Cajun (spreek: kee-dzjun, niet ka-joen) & zydeco zijn muziekstromingen uit Louisiana, een van de zuidelijkste staten van de VS. De 'cajuns' kwamen oorspronkelijk uit Frankrijk en bereikten via Canada de moerassen van Louisiana. De Franse taal is, naast de muziek en de keuken, nog steeds een belangrijk deel van de culturele identiteit. Cajun heeft zijn wortels dus in de Franse volksmuziek maar heeft zich ontwikkeld door aanraking met andere culturen en ritmes, zoals die uit het Caribisch gebied. Het is bij uitstek live-muziek, gespeeld tijdens het eten (restaurant zowel als picknick) en op informele feesten, muziek om op te dansen.

HITSINGLE

Captain Gumbo werd in 1987 opgericht door Joost Witte en Gerard de Braconier, beiden leden van de popgroep Toontje Lager. Accordeonist Mark Söhngen gaf meteen de juiste richting aan de muziek. Tot ieders verbazing bereikte het nummer 'Allons à Lafayette' van hun debuut *1 More 2 Step* de hitlijsten. Op dat moment was de groep in Louisiana voor een 'studiereis' en werd er collect call naar de platenmaatschappij gebeld om te vragen wat de stand van zaken was!

Nog vier cd's volgden en de groep was zeer populair, van kleine café's en cajunrestaurants tot grote popfestivals: Captain Gumbo was overal welkom. Cajun werd dé rage van het moment: er kwamen cajunrestaurants, cajunkruiden in de supermarkt, cajunburgers bij de slager en zelfs een cajun-themanummer van Allerhande.

VIVE LE CAPITAIN

Het is 2013 en de cajunrage is voorbij. De meeste cajunbands zijn opgedoekt, zo niet Captain Gumbo. De groep ontleent nog steeds zijn bestaansrecht aan de uitstekende live-reputatie en er wordt nog regelmatig opgetreden in binnen- en buitenland op gerenommeerde jazz- en bluesfestivals. De bezetting blijft stabiel.

Wat nog ontbrak was een goede live-cd, getuige de vele verzoeken die de band krijgt bij optredens. Juist het opzweepende karakter van de muziek zijn moeilijk te vangen in studio-opnames. Daarom ontstond het plan om het 25-jarig jubileum met een live-cd te vieren.

De opnames zijn gemaakt in 2012 in Café XL in Wageningen. Voor een enthousiast publiek werden nummers gespeeld die door de jaren heen hun waarde bewezen hebben, favorieten van de band en ook van het publiek. Het is een eerlijke live-registratie geworden zonder 'reparaties' of trucs. Het doel is bereikt: eindelijk lijkt het live-gevoel van Gumbo gevangen op de plaat. *Vive le Capitain* is de kroon op het werk van Captain Gumbo En het begin van een nieuw leven.

DISCOGRAFIE

1 More 2 Step (MWCD 2001, 1990)
Back à la maison (MWCD 2006, 1992)
Chank-a chank (MWCD 2012, 1994)
Midlife two-step (MWCD 2026, 1997)
Gumbo nr. 5 (MWCD 2028, 2001)

Persmap: <http://www.mwpromo.nl/captaingumbo/>

contact

band web •
www.captaingumbo.nl

tracklisting

1. J'étais Au Bal
2. The Back Door
3. Allons à Lafayette
4. Jole Blonde
5. Maybellene
6. Et La Bas
7. Ride 'M Cowboy
8. Sugar Bee
9. Walk of Life
10. Tu M'a Promet L'amour
11. Toot Toot
12. Flemmes D'enfer



MUSIC & WORDS

ROZENSTRAAT 15A • 3702VK ZEIST • THE NETHERLANDS
TEL + 31 (0)30 227 0040
E-MAIL INFO@MUSICWORDS.NL (ORDERS: CENTRAL.DISTRIBUTION@MUSICWORDS.NL)